

Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk



2

Over het algemeen zien mensen een leven dat in dienst staat van anderen als een groot, zwaar offer. Een leven waar altijd maar gedacht moet worden aan anderen en er maar weinig ruimte is voor jezelf. Dat is erg jammer, vooral ook omdat het eigenlijk een heel verkeerde zienswijze is. Laten we eens proberen om die opvatting met onze oppepper een beetje te veranderen...

Oppepper

Iets doen voor God hoeft niet zo'n offer te zijn

Als we van anderen houden laten we dat graag zien door materiële dingen te geven. Daar is niets verkeerd mee, maar de beste manier om onze liefde te tonen is niet altijd materieel. Wij moeten leren hoe we onszelf kunnen geven. Ons hart, onze tijd en ons leven.

Maar, denk je misschien, als je iets van jezelf geeft lijkt het vaak alsof je er alleen maar minder van wordt. Je kent dat gevoel wel; mensen gebruiken je en jij moet uiteindelijk de rekening betalen. Misschien lijkt dat soms wel zo, maar op de lange duur blijkt toch dat je de juiste levensweg bewandelt en dat je eigenlijk helemaal geen offers hebt gemaakt.

Leven om te geven is investeren en wat je uiteindelijk ontvangt is veel en veel meer waard dan wat je er zelf in het begin had ingestoken. Het komt als een zegening terug op je eigen leven. David Livingstone, de bekende Engelse zendeling, kreeg eens een vraag voorgelegd over al die offers die hij in de verlaten jungle van Afrika had gebracht. Het schijnt dat hij toen gezegd heeft: "Offers? Nog nooit heb ik ook maar één offer gebracht!"

Livingstone had alles opgegeven om anderen te helpen, maar hij wist dat zijn investeringen in het geluk van anderen niet te vergelijken waren met de resultaten. Hij gaf zijn leven en stierf uiteindelijk in Afrika, maar oogstte het welzijn van duizenden mensen die hij voor eeuwig zijn vrienden mag noemen. Als je investeert in de liefde kun je gewoon niet failliet gaan.

Investeer dus ook. Investeer je leven en alles wat je hebt in de Rots, Jezus Christus. Ook jij zult net als Livingstone oogsten in het werk dat nooit verloren zal gaan. God zal je er voor zegenen.

