

Oppepper

U zult niet haastig vertrekken, rennend voor uw leven, want de HERE zal voor u uit gaan
(Jesaja 52:12)

De trotse boer stond oog in oog met de dominee die het lef had gehad hem te corrigeren voor een geestelijk vergrijp. “Reeds 40 jaar sta ik in de weg van God,” briede de man. “Dat is zeker 20 jaar langer dan u. Hoe durft u mij te corrigeren?” “Dat is inderdaad erg lang,” antwoordde de dominee zachtmoedig. “Misschien wordt het tijd dat u eens uit de weg gaat, zodat God eindelijk de ruimte krijgt om Zijn werk te doen.”

Ik geloof niet dat de meesten onder ons begrepen hebben wat voor geweldige kracht er verborgen ligt in de stilte. Wij hebben het zo druk en zijn zo haastig dat wij het gevaar lopen God niet de kans te geven om Zijn wonderlijke kracht in ons leven te laten werken.

Hier is een waarheid waar je op mag leunen: Als God tot je fluistert dat je stil moet zijn, dat je je moet terugtrekken in de stilte, of stil naar Hem moet luisteren, kun je er zeker van zijn dat Hij iets moois gaat doen, iets dat je voor jezelf niet zou kunnen bewerkstelligen.

Maar dit is ook direct ons probleem in het Christelijke leven. Wij willen zo graag iets doen om te bewijzen dat wij goede kinderen van God zijn, maar juist daardoor lopen wij Hem voor de voeten. Wij moeten Hem de ruimte geven om de werken te doen. Als je je portret wilt laten schilderen zal de kunstenaar voortdurend tegen je zeggen: “Stil zitten... niet bewegen.”

God is ook een schilder. De grootste kunstenaar die er is en Hij wil graag het portret van Zijn Zoon in ons schilderen. Dat kan alleen als wij heel stil voor Hem zitten zodat Hij Zijn kunstwerk kan voltooien. In de wereld is het een en al activiteit. Wereldse activiteit, die leidt tot stress en onzekerheid. In Gods wereld gebeurt ook wel het een en ander, maar daar gaat altijd stilte aan vooraf. Het is voor een ongelovige haast onbegrijpelijk dat wij als kinderen van God geloven dat aan de basis van de beste werken en de grootste veranderingen in een mensenleven stilte en rust liggen. Geloof je het niet? Probeer het zelf dan, zoals er in de Psalmen geschreven staat: Probeer het maar, dan zult u ontdekken hoe goed de Here is. Proef en geniet van Hem.”

(Psalm 34: Het Boek en de NBV)

