

De belofte van Kerstmis

An deze kant van de eeuwigheid is Kerstmis nog steeds een belofte. De Verlosser is al gekomen maar het verhaal is nog niet afgelopen. Ja, er is vrede in onze harten, maar we verlangen ook naar vrede in onze wereld en die lijkt nog zo ver weg.

Elke Kerstmis is als een pagina die we kunnen omslaan in het boek van deze wereld en zo komen we steeds dichterbij het einde van het boek, het moment waarop Jezus terugkeert. Elke keer als het weer 25 december wordt, komen we dichterbij de vervulling van de eeuwen. Elk kerstfeest brengt ons dichterbij ... ons thuis.

Als we beseffen dat Jezus het antwoord is op ons diepste verlangen, een verlangen dat met iedere kerstmis lijkt op te vlammen in het hart van de meeste mensen, brengt elke Advent ons dichterbij Zijn glorieuze terugkeer naar de aarde. Wanneer we Hem zien zoals Hij werkelijk is, Koning der koningen en Heer der heren, dan zal dat inderdaad "Kerstmis" zijn! ...

We staan nu op onze tenen aan de rand van de eeuwigheid en gluren verlangend naar binnen en willen zo graag de nieuwe hemel en de nieuwe aarde binnenstappen. Nog even en dan zal het gebeuren. Zelf kan ik haast niet wachten. Ik verlang er zo naar om samen met al mijn geliefden en vrienden 'Komt allen tezamen' te zingen als ik daar, in zijn Koninkrijk, ben binnengegaan en ik Hem daar mag aanbidden. Ik kan niet wachten tot ik Hem het geschenk van mijn oprechte geloof kan geven, en kan genieten van de "rijkdom van zijn heerlijke erfenis" (Efeziërs 1:18). Op onze knieën, naast koningen en herders, zullen we Hem samen loven en zingen: "Ere zij God in de hemel" En voor eeuwig zullen we de "heldere Morgenster" volgen (Openbaring 22:16).

Joni Eareckson Tada

