

Een gouden pijpleiding

Naar een artikel van E.M. Bounds (1835-1913)

De Kerk is altijd maar op zoek naar betere methoden en God is op zoek naar betere mensen. De glorie en doelmatigheid van het evangelie ligt voor een groot deel in de handen van de mensen die er in geloven. In de Bijbel lezen we dat “de ogen des Heren heen en weer gaan over de gehele aarde, om Zich sterk te tonen ten behoeve van hen wier hart volmaakt is jegens Hem”. * Hier toont God Zijn bedoeling voor ons. Hij toont ons de noodzaak om ons volledig afhankelijk van Hem op te stellen en zo een kanaal te worden waardoor Zijn macht deze wereld binnenstroomt. Dit is een belangrijke waarheid die in deze jachtige, door machines voortgestuwde wereld snel vergeten wordt. Als wij als Christenen dat niet zien zijn duisternis, verwarring en ongelooft het onvermijdelijke gevolg. Het karakter en de voorspoed van het evangelie zijn dus in zekere zin aan de Christen toevertrouwd. Een Christen maakt of verzwakt de boodschap van God aan de mens. Iedere Christen is als een mens die door God wordt omgevormd tot een gouden leiding waardoor de goddelijke olie vanuit de hemel de wereld binnen kan stromen. Maar terwijl het een prachtige verbinding is, moet die leiding niet alleen van hemels goud zijn, maar ook nog eens open blijven en onberispelijk, zodat de olie er ongehinderd doorheen kan stromen. Als wij het toelaten dat onze leiding verstopt raakt met onze eigen ideeën of de vuiligheid van de wereld, komt ook de boodschap niet zuiver meer naar buiten.

Zoals de leven gevende melk uit de boezem van de moeder in wezen het leven van de moeder is, zo is alles wat de Christen zegt en doet getint en geïmpregneerd door alles wat de Christen werkelijk is en gelooft. Is iemand zuiver en oprecht, gebroken en echt in zijn geloof, of maakt een mens er zich met een Jantje-van-leiden-af? De schat zit in aardse vaten, en de smaak van het vat doordrenkt de schat en kan deze een bepaalde geur geven. Het geloof groeit natuurlijk, is een proces in wording, maar de zuivere, gouden pijpleiding vanuit de hemel is Gods doel voor ons leven. Een Christelijk leven is vruchtbaar omdat de mens vruchtbaar is. Een leven is krachtig, heilig of vol van goddelijke kracht omdat de mens krachtig, heilig of vol goddelijke kracht is. Wat de Kerk vandaag dus nodig heeft zijn niet meer machines of betere plannetjes, organisaties of nieuwe methoden, maar mannen en vrouwen die de Heilige Geest kan gebruiken - mensen van gebed, mensen die machtig zijn in hun tijd met God. Vergis je niet, de Heilige Geest stroomt niet door methoden, maar altijd door mensen. Hij zalft geen plannen, maar mensen van gebed. God heeft geen grote talenten of bijzonder geleerde mensen nodig, maar mensen die groot zijn in hun geloof, hun liefde en trouw; mensen die groot zijn in hun relatie met God. Gebed is daarbij het machtigste wapen want het geeft leven aan alles dat het aanraakt.

* 2 Kronieken 16:9

