

De Rots

Wij worden van alle kanten bestookt, maar zitten niet in het nauw; wij krijgen veel moeilijkheden te verduren, maar worden niet wanhopig; wij worden vervolgd, maar God laat ons niet in de steek; wij worden neergeslagen, maar staan telkens weer op.

2 KORINTHE 4:8,9

Waar komt die moed toch vandaan die Paulus de kracht gaf om zulke woorden te spreken? Zo'n groot Godsvertrouwen zouden we allemaal wel willen hebben, maar dat waren de woorden van die grote, machtige Apostel Paulus en misschien denk jij wel dat je zo'n geloof nooit zult krijgen. Misschien niet, en misschien ook wel, maar daar gaat het niet direct om.

Waar het wel om gaat is dat jouw persoonlijke geloof gaat groeien. Dat het stapje voor stapje echter wordt en meer en meer voor je gaat betekenen. Dat je steeds sneller je toevlucht gaat zoeken bij de rots in de branding en God durft te vertrouwen in elke situatie. Dat je op de rots van het geloof staat wil niet zeggen dat je de problemen nu ontgroeid bent. Integendeel, de rots is er juist om je stevige grond te geven als alle doorgaans zo betrouwbare zekerheden toch onstabiel blijken te zijn. Maar hoe klim ik op die rots als de twijfel me lijkt te overweldigen? Waar is God als alles mis gaat? Had God niet beloofd om voor me te zorgen? De eerste vraag die meestal opkomt als we iets niet begrijpen is het bekende "Waarom?"

Waarom gebeurt dit, God? Ik houd toch van U en U heeft toch beloofd dat U er altijd zult zijn? Dat klopt. Dat heeft God ook beloofd en Hij is er ook nog steeds. En Hij beantwoordt ook nog steeds onze gebeden. Toch is het zoeken naar het antwoord op de vraag van het waarom niet de weg naar de oplossing en helpt dat ons niet om sneller op de rots te klimmen. Het waarom valt vaak niet te verklaren vanuit ons gelimiteerde aardse perspectief en zelfs als wij ergens wel een logische verklaring voor hebben wordt de pijn van een scheiding, het verlies van een geliefde of het verduren van een ziekte er niet minder om. Vaak kan het 'waarom', alleen maar beantwoord worden met: "Ik weet het niet."

God beantwoordt gebeden, maar niet elk gebed wordt beantwoord met een 'ja'. Er zijn honderden andere manieren voor God om dat te doen, maar elk gebed wordt wel degelijk beantwoord en komt voort uit Gods hart dat ons liefheeft. "Want Ik weet welke plannen Ik voor u heb, zegt de HERE. Met deze plannen heb Ik voor u het goede op het oog en niet het kwade. Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven." *

Als je de eerste stap zet om die rots van het geloof te beklimmen ga je eerst naar God toe en leg je je angst en onzekerheid bij Hem neer. God verwacht van ons dat wij ons hart eerlijk aan Hem tonen. Van buiten laat je het misschien niet merken, maar van binnen ben je misschien boos op God en vind je eigenlijk dat je onrechtvaardig behandeld bent.

God weet dat toch al, dus heeft het geen zin om je ware gevoelens voor Hem te verbergen. Je weet heel goed dat haat of verbittering je geen stap verder helpt, maar diep van binnen ben je toch razend op de persoon die je het leven zuur maakt. Misschien wil je daarom maar liever een grote muur om je hart bouwen om je tegen de pijn te beschermen maar het resultaat is dan, dat ook de liefde niet meer binnen kan stromen. Als je niet met die duistere gevoelens afrekent door ze met God te delen gaat het aan je vreten en komt het uiteindelijk toch naar buiten, maar dan op een verdraaide en onaangename manier.

God biedt altijd uitkomst. Hij is jouw God, die alles van je weet en door eerlijk en oprecht met Hem om te gaan en de tijd te nemen om Hem ook tot jou te laten spreken, gaat het geloof groeien. Het overkwam Job in de Bijbel. Hij schreeuwde uit naar God dat hij het niet meer zag zitten. Hij zei: "Ik moet praten over wat mij kwelt. Ik moet mijn verbitterde gevoelens kunnen uiten!" * Hij was eerlijk met God en omdat hij zo met God omging kon God hem te onderwijzen. Toen zag Job dat hij nauwelijks iets wist en werd zijn geloof pas echt en sterk. Hoe dat precies werkt weet alleen God. Hoe kan het dat er een enorme, machtige eikenboom uit één kleine eikel kan groeien? En toch gebeurt dat als de omstandigheden juist zijn.

God is betrouwbaar. Hij kan alles aan en daar horen onze lasten ook bij. De Bijbel moedigt ons als gelovigen aan om op geloof te leven. Dat wil zeggen dat wij God bij alles betrekken en daardoor steeds sneller de weg naar de rots in de branding mogen vinden. Een ding is zeker, God laat je niet vallen. Bij Hem ben je veilig.

JEREMIA 29:11

JOB 7:11

