

# Oppepper

## Samen met Hem

*Als je je niet met de zonde inlaat, zul je zijn als een van die borden van zuiver goud, de beste in huis, zodat Christus je kan gebruiken voor zijn hoogste doelen.*

*2 Timotheüs 2:21*

**H**et leven is geen diamant, maar een zaadje met mogelijkheden voor eindeloze groei. Iemand heeft eens gezegd: "Ik raap wel eens eikeltje op van het gras endan houd ik het tegen mijn oor aan om te luisteren naar wat het mij te zeggen heeft en dan hoor ik iets heel bijzonders, want dit zegt het tegen mij: 'Als ik opgegroeid ben komen de vogels hun nesten in mij bouwen. Ik zal schaduw geven aan het vee in de weide. Mijn hout zal voor warmte zorgen van een lekker vuurtje in de open haard. Er zal een dak van mijn hout worden gemaakt dat de mensen zal beschermen tegen storm en regen. Ik zal gebruikt worden voor de bouw van een boot en de golven zullen tegen mij aan slaan als ik mensen naar de overkant van het water breng.' "

Toen zei die persoon zei tegen het eikeltje: "O, klein eikeltje, wat ben je dwaas. Hoe kun je nu al deze dingen zijn?" En het eikeltje antwoordde: "Heus waar. Ik ben al die dingen, samen met God.' Dan kijk ik naar de gezichten van een groepje kinderen en ik hoor een gefluister: 'Wij zullen een zegen zijn voor een heleboel mensen. Andere levens zullen tot ons komen en daar zullen wij een thuis en bescherming aan bieden. Mensen die niet meer verder kunnen zullen in de schaduw van onze kracht zitten. Wij zullen troost bieden in huizen waar verdriet heerst. En tenslotte zullen wij stralen met de schoonheid van Christus, en samen zijn met alle mensen die gered zijn door de Heiland.'

'Hoe zou dat kunnen; jullie, kleine zwakke schepsels? Jullie zijn maar kinderen' vraag ik dan, maar dan antwoorden zij: 'Ja hoor, echt waar. Christus en wij. Samen met Jezus zijn wij al deze dingen.'

Is dat geen wonder? Het eikeltje heeft gelijk. De kinderen ook. Tenminste, als het eikeltje, de kinderen en wij zelf ook. onze levens over durven geven aan de hemelse handen die altijd en overal voor ons zorgen. Leg je leven dus op het altaar van God als een levend offer voor Zijn Koninkrijk.

*-Naar een artikel van J.R. Miller*