

Moment van meditatie

Beste ziel, maak er een gewoonte van om in je eentje bij Jezus te zijn! Er staat geschreven dat Hij alle dingen aan Zijn discipelen openbaarde toen ze alleen waren.

Het is niets nieuws.

Als je jezelf beter wilt begrijpen, stuur de mensenmenigte dan weg. Laat iedereen gaan totdat je alleen met Jezus bent ...

Heb je je weleens voorgesteld dat je het enige schepsel was dat op aarde was overgebleven? In zo'n situatie zou je alleen met God kunnen praten. Maar zo dicht is Hij ook nu bij je; je kunt Zijn hart bijna horen kloppen.

Maak een gewoonte van het alleen-zijn, beste ziel. Maak er een gewoonte van de grote massa buiten te sluiten. Luister naar de stilte van je eigen hart. Laat niemand tussen jou en de engel komen met wie je worstelt! Op het moment dat je Jezus alleen ontmoet zul je zien waar je tekortschiet en tegelijkertijd vergeving ontvangen.

Naar een artikel van George Matheson