

De blik op Jezus

“Laat ons onze ogen richten op Jezus, de schrijver en voleinder van ons geloof!”

Hebreeën 12:2

Zo word ik gerechtvaardigd en vergeven. Niet door mijn hopeloze pogingen om mij een weg te banen naar Gods gunst en de Hemelse Stad. Die helpen helemaal niets. Ik word alleen gerechtvaardigd door naar Jezus te kijken en volledig op Hem te leunen.

*Niets breng ik als offer, Heer!
'k Klem mij aan het kruishout vast steeds meer.
Zie mij hulpeloos voor U staan,
Naakt, onrein — o, kleed mij aan.
Rots der Eeuwen, Heilfontein,
Geef genade en houd mij rein.
Zo vind ik zekerheid.*

Wanneer ik steun op mijn eigen kracht en gesteldheid, word ik heen en weer geslingerd door stormen, overschaduwd door twijfel en achtervolgd door angst. Maar wanneer ik mijn blik standvastig op Jezus richt, die zo volmaakt is, dan breekt de morgen aan en vervaagt het duister van de nacht. Dan zing ik met vreugde dat de winter voorbij is en de velden weer vol met bloemen staan. Hij is mijn troost. Hij is mijn glorieuze Zon die alles in mijn leven verwarmt en verlicht, en mijn hemel vervult. Zo word ik heilig.

Hoewel ik in het Woord word aangespoord mijn eigen heil “met vrees en beven” uit te werken, mag het duidelijk zijn dat het Gods kracht is en niet de mijne die mij leert, geneest en helpt om op te bloeien.

De overwinning wordt behaald door mijn geloof in Hem.

Het is mijn voortdurende wandel met God Zelf en mijn oprechte en aanhoudende gebed, die in mij de weg openen naar de vrede die alle verstand te boven gaat.

De strijd is niet de mijne, maar de Zijne. Hij zaait het zaad en laat de oogst rijpen. Hij legt het fundament en plaatst de sluitsteen die alles bij elkaar houdt, op de juiste plaats. Zo zal ook ik uiteindelijk verheerlijkt worden.

Het ik zal verdwenen zijn in het betere land, en Christus zal alles zijn! Ik zal het Lam volgen, waar Hij ook gaat.

Mijn veiligheid, mijn vrede en mijn overwinning worden gevonden in een warme gemeenschap met Hem.

Zijn aanwezigheid zal vertrouwd zijn, maar toch ook nieuw elke morgen.

In Hem zal ik alles vinden wat mijn ziel verlangt: stof tot verwondering, aanbedding en liefde. Hij, het Lam van God, oneindig en ondoorgrondelijk!

Uit The Hour of Silence

