

Eén weg

“En er is behoud in geen ander; want er is onder de hemel geen andere Naam gegeven aan de mensen, waardoor wij behouden moeten worden.”

Handelingen 4:12

Maar één weg? Er is geen andere naam?

Ja, dat klopt. Hier zien we de heilige exclusiviteit van het evangelie van Christus.

Het duldt geen rivaal. Jezus Christus is het centrum, de glorie en het hart van het evangelie.

De moderne cultuur verheerlijkt vele andere redders. Boeddha, Confucius, Mohammed, om er maar een paar te noemen, staan bijna op gelijke voet met Jezus. Ze worden geëerd, bewonderd, soms zelfs aanbeden, maar uiteindelijk brengen ze niet de redding die ze beloven.

De wereld zoekt talloze andere toevluchtsoorden. Wegen die makkelijker lijken, of beter te begrijpen. Volgens velen is die ouderwetse leer dat er buiten Christus geen hoop op de hemel is, al lang achterhaald. Maatschappij en cultuur hebben hun eigen gebruiken, regels en idealen; wie deze eerbiedigt, lijkt veilig. Wie voldoet aan de normen van de wereld verdient respect en misschien zelfs een plekje in de hemel...

En toch is er geen andere Naam. Alleen de Naam van Hem die voor onze zonden werd gekruisigd en na drie dagen opstond uit de dood brengt redding.

Als ik eerlijk ben zie ik, dat ook ik vaak probeer mijn geluk en mijn vrede ergens anders vandaan te halen dan bij Christus. Mijn zondige natuur drijft me ertoe om me vast te klampen aan mijn eigen kracht en inzicht. Ik probeer mijn gaven, mijn tranen, mijn arbeid als middelen te gebruiken om Gods gunst te verdienen. De meningen van anderen zijn me veel waard. Soms probeer ik mijn geweten het zwijgen op te leggen, volhard ik in mijn eigen ideeën over mijn eigen zogenaamde grootheid, of negeer ik de strengere kanten van Gods karakter. Ik stop Zijn ontzagwekkende kracht maar liever even onder het tapijt, in de hoop dat alles toch wel goed zal komen zonder Hem.

Maar er is geen andere Naam voor mijn leven, mijn vrede, mijn redding.

De Naam van Jezus vervult alles. Laat mij Hem beschouwen als het fundament van mijn bestaan, mijn veilige schuilplaats, en mijn enige hoop. Zoals een oude christen zei: Jezus heeft meer dan honderd namen, en in elk van die namen staat het woord 'redding' gebeiteld. Redding nu, morgen en voor eeuwig.

