

In samenspel met de Meester

Er was eens een moeder die haar kleine zoontje, dat pas zelf begonnen was met pianolessen, meenam naar een concert van de wereldberoemde pianist Jan Paderewski.

Nadat een vriendelijke dame hen had gewezen waar ze moesten gaan zitten zag moeder opeens een vriendin tussen het publiek zitten en liep door het middenpad naar haar toe om haar gedag te zeggen.

Het jongetje zag direct zijn kans schoon om zelf de wonderen van de concertzaal te gaan verkennen. En zo kwam het dat hij nietsvermoedend door een deur liep waarop stond: "GEEN TOEGANG".

Toen de lichten in de zaal gedempt werden en het concert op het punt stond te beginnen keerde de moeder naar haar plaats terug en kwam tot de ontdekking dat haar zoon er niet meer zat. Plotseling ging het doek op en werden de schijnwerpers gericht op de indrukwekkende vleugel op het podium. Tot haar afgrijzen zag de moeder haar kleine jongen daar aan het toetsenbord zitten en heel onschuldig naar de toetsen zoeken om "Altijd is Kortjakje ziek" te spelen. Op hetzelfde moment maakte Paderewski zijn opkomst, liep snel naar de piano toe en fluisterde in het oor van het jongetje: "Niet ophouden. Speel maar rustig door." Toen boog Paderewski zich voorover, liet zijn linkerhand op het toetsenbord zakken en begon het gedeelte van de lage tonen mee te spelen. Al snel kwam ook zijn rechterhand naar beneden en begon hij een derde gedeelte te spelen. Samen transformeerden de oude meester en de beginneling een vreeswekkende, verschrikkelijke situatie tot een geweldige creatieve ervaring. Het publiek zat gefascineerd toe te kijken.

Zo is het ook met onze hemelse Vader. Wat we in ons eentje kunnen bereiken is nauwelijks de moeite waard. We doen misschien ons best wel, maar de resultaten zijn niet direct om over naar huis te schrijven. Met de handen van de Meester kan ons levenswerk echter heel mooi worden.

Als je weer eens begint met een grote klus, luister dan aandachtig.

Dan kun je de stem van de Meester horen die in je oor fluistert: "Niet ophouden. Blijf spelen." Zijn liefdevolle armen zijn om je heen. Weet dat Zijn sterke handen er zijn om je te helpen, je stumperige pogingen tot een meesterwerk om te vormen. Denk eraan dat God geen mensen roept die het allemaal al kunnen; Hij geeft de mensen die Hij roept alles wat ze nodig hebben voor hun taak. Zolang jij je best doet om te doen wat Hij het beste vindt zal Hij altijd in de buurt zijn om je liefdevol te leiden naar grote prestaties.

