

Wolven in de nacht

Vrij bewerkt artikel van C.H. Spurgeon en gebaseerd op Habakuk 1:8 waar de woorden wolven in de nacht worden gebruikt.

Wolven in de avond? De avondwolf is misschien nog wel gevaarlijker dan een wolf op klaarlichte dag. Stel je eens een wolf voor die de hele dag niets te eten heeft gehad en zich dan in de avond in wanhoop en woede op jou stort om zijn hongerige buik te vullen. Dit is een indringend beeld van onze twijfels en angsten die zich aan ons opdringen als het daglicht verdwenen is na een dag van verwarrende gebeurtenissen, moeilijkheden en misschien onaardige beschimpingen van onze medemensen. Je doet het licht uit, probeert te gaan slapen en opeens slaan de twijfels toe: “Waar is die God van jou nou?”

Vraatzuchtige en gulzige wolven zijn het, die alle suggesties van troost en hoop proberen op te slokken, maar hun honger nooit lijken te kunnen stillen. O, Grote Herder, dood deze avondwolven en laat Uw schapen toch ongestoord in groene weiden liggen, waar ze niet verontrust zullen worden door die onverzadigbare wolven van het ongelof.

Die avondwolven zijn de bewoners van de duistere vlakten van de onderwereld en wanneer de kudde van Christus naar de schaapskooi loopt na een bewolkte en donkere dag en de zon niet langer schijnt, haasten die mormels zich om te verscheuren en te verslinden. Ze zullen een kind van God nauwelijks aanvallen in het daglicht van het geloof. Ze wachten altijd op het duister van een zielenconflict voordat ze aanvallen. Lafaards zijn het die het licht niet onder ogen durven komen.

O Heer, Gij die Uw leven hebt afgelegd voor de schapen, behoed ons voor de giftanden van de avondwolf. En het zijn niet altijd onze gedachten die ons belagen als we ons neerleggen voor een goede nachtrust, maar er lopen ook valse leraren rond die listig en ijverig jagen op het kostbare leven van een gelovig mens en die proberen te verslinden door hun valse leugens. Mensen die het Evangelie verdraaien, vaak zelfs voor hun eigen gewin, zijn net zo gevaarlijk en afschuwelijk als de avondwolven. Duisternis is hun element, bedrog is hun karakter, verderf is hun doel. Vaak lopen ze rond in schaapskleren en mekkeren ze met geleerde woorden en Bijbeluitleggingen maar altijd zonder de Geest van God en volgens hun eigen ideeën. Wrede wolven zijn het die de kudde van God proberen te verwarren en te misleiden. Welgelukzalig is hij die voor hen behoed wordt.

O Heer, wilt U over ons waken en ons beschermen tegen de wolven van het duister? Beter nog, helpt u de wolven om te veranderen in zachtmoedige lammeren door een ervaring met Uw Heilige Geest.

