

## Het wonder van genade

*Van Hem komt mijn redding.  
Psalm 62:2*

**O**, het wonder van de genade van God. En hoeveel wonderen zie ik wel? Allereerst is er het wonder van haar oorsprong.

Van Hém komt zij voort. Bij Hem is de bron en het begin van mijn heil. Mijn redding komt van de Koning tegen wie ik eens in opstand was. Van de Vriend wiens wil ik heb weerstaan. Van de Heilige Heer, voor wie zelfs de kleinste van mijn zonden een gruwel is. Van de Vader van wie ik mij had afgekeerd. En toch was en is Hij het die mij tegemoetkomt met de witte vlag van vrede. Hij is het die Zichzelf geeft om mijn bevrijding te bewerkstelligen.

Dan is er het wonder van haar voortdurende werking. Zij komt. Zij houdt niet op. Zij stroomt, wordt dieper en breder. God wordt niet moe, al zijn er tienduizend redenen waarom Hij dat wel zou kunnen zijn. De Heiland verliest Zijn interesse in mij niet. De Heilige Geest blijft Zijn goede werk volbrengen. Genade is zo standvastig als de zonsopgang. Veelvormig als de oceaan met haar stemmingen en golven.

En dan is er het wonder van haar doel. Dat doel is mijn heil, mijn redding, hoe ongelooflijk dat misschien ook klinkt. Het is voor mij een wonder dat mijn schuld uit het verleden vergeven is; er lag zoveel duisternis in mijn hart. Maar zelfs mijn huidige gebreken worden verdragen en overwonnen. Zo'n groots, overwinnende lankmoedigheid heb ik nodig. Want ook ik ben een van die grote zondaars voor wie Christus stierf.

En tenslotte is er het wonder van haar overvloed.

Daar is het heil dat tot mij komt. Redding. Dat heil is als een paleis met vele kamers. Het is als een landschap waarin talloze vormen van schoonheid samenkomen: bergen, rivieren, vruchtbare weiden, donkere bossen en de zilveren glans van de zee. Ik zie het van Gods kant en hoeveel het Hem heeft gekost! Ik zie het van de menselijke kant en hoeveel het mij schenkt!

O Heer, voor U buig ik mij neer in eerbied en verwondering. U behoort alle eer en glorie.

Uit: In the Hour of Silence

