

Oppepper

Het lied van Zijn trouw

Geen enkel woord van al Zijn goede beloften zal falen. God houdt Zijn woord en daar kunnen wij op bouwen. Stel je toch eens voor dat één woord dat Hij gesproken heeft onwaar zou blijken te zijn. Stel dat één gouden belofte vals blijkt en Hij die belofte niet zou kunnen waarmaken, dat Hij Zijn Woord zou breken. Hoe wankel zou ons vertrouwen dan worden en hoe onzeker onze weg? Als de grond onder onze voeten ergens, zomaar opeens, zou kunnen veranderen in een gapend donker gat dat ons zou kunnen opslokken, dan zouden we bij iedere stap angstig om ons heen kijken. Iedere meter zou dan wel eens de laatste kunnen zijn. Als de klok van Gods trouw ergens klinkt, maar een gebroken lied voortbrengt, zou de melodie van Zijn genade niets waard zijn.

Maar zo is het niet.

Geen enkel woord zal falen. De hemel en de aarde zullen vergaan, maar het Woord van God blijft voor eeuwig bestaan. Geen enkele belofte gaat verloren en de weg waarop wij als Zijn schapen lopen bezwijkt nooit, zelfs niet onder de zwaarste stormen.

Het lied van de hemel is nooit gebroken, maar altijd perfect. "God is trouw, en wat Hij gezegd heeft zal Hij ook zeker doen." De lamp van Zijn aanwezigheid zal niet doven in het duister van de nacht. De fontein van Zijn voorzienigheid zal onze dorst voor altijd kunnen lessen, zelfs in de dorre woestijn, waar alles droog en dor is. Zijn troost verlaat ons niet in het uur van onze nood. Hij is er, zelfs wanneer wij het niet zien of voelen. Is hij een leugenaar vol praatjes die iets belooft, maar het dan niet doet?

Alle machten van de hemel staan borg voor de vervulling van het kleinste woord van genade. Geen detail ontsnapt aan Zijn oog, geen moment wordt over het hoofd gezien. Wij kunnen nooit verlaten worden! Elk woord van Zijn wil zal zich op het juiste moment aan ons openbaren. In onze zwakheid, in onze twijfel, in onze strijd blijft Zijn trouw ons fundament.

O, wat zijn wij rijk als kinderen van God. Rijk door Zijn kracht, Zijn Woord en Zijn aanwezigheid. In Zijn nabijheid vind ik rust, zoals Hij het me beloofd heeft. Wij mogen stevig bouwen op de rots van ons leven. We moeten het alleen geloven, steeds weer opnieuw, dag na dag.

