

## Precies wat we nodig hebben

*Maak je dus geen zorgen over de volgende dag. Want de volgende dag zal weer zijn eigen zorgen met zich meebrengen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen problemen.*

*Mattheüs 6:34*

**W**e hoeven ons geen zorgen over de toekomst te maken omdat Hij belooft, ook morgen weer voor ons klaar te staan. God geeft ons het leven in kleine, 24 uur durende, afzonderlijke dagen. Elke dag heeft zijn eigen verplichtingen, noden, gevechten en verleidingen, maar God geeft ons precies de kracht die we nodig hebben om het die dag, die ene dag, weer tot een goed einde te brengen. Dat geeft rust.

Maar als we persé de zorg van morgen vandaag al op onze schouders willen laden, kunnen we het inderdaad niet aan. Dan dreigen we onder de last te bezwijken. God geeft ons daar geen extra kracht voor.

Maar God zorgt toch voor ons? Hij beantwoordt toch onze gebeden? Ja, dat doet Hij ook, maar niet de gebeden die voortvloeien uit de zorg voor morgen en die we handenwringend aan Hem voorleggen.

Dat zijn in wezen niet meer dan gebeden van ongelooft.

Wat wil God dus?

Dat we elke dag niet verder kijken dan die ene dag. Dat we ons bezighouden met wat het leven ons nu, op dit moment brengt. Daar geeft God ons de kracht voor.

Charles Kingsley zegt daarover: "Vervul de plichten die je vandaag hebt, strijd tegen de verleidingen van vandaag en laad geen dingen op je schouders die je niet kunt zien en niet eens zou kunnen begrijpen als je ze wel kon zien."

We hebben niets te maken met morgen. Je kunt je er wel op voorbereiden, maar niet door de lasten er nu al van te dragen. Je bereidt je voor door je plichten van vandaag trouw en met bezieling uit te voeren.

Iedereen kan een dag tegelijk aan. Die last kun je aan en dat is te overzien. Over een paar uur gaat de zon tenslotte alweer onder.

En morgen?

Wie weet, misschien ben je er morgen helemaal niet! Misschien ben je morgen al in de hemel en zul je glimlachend achteromkijken omdat je alles opeens begrijpt.

En als je morgen wel hier bent? God is er morgen ook.

Hij geeft je dan net als vandaag weer precies genoeg kracht om alles aan te kunnen.

*J. R. Miller*

