

Ik ben

In verschillende passages in de Bijbel vertelt God ons dat Zijn naam is: “Ik ben”. Toen de Joden Jezus ondervroegen over Zijn autoriteit, zei Hij bijvoorbeeld tegen hen: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, eer Abraham was, ben Ik.” En in het boek Openbaring verklaart Hij opnieuw: “Ik ben Alfa en Omega, het begin en het einde, zegt de Heer, die is en die was en die komen zal, de Almachtige.”

Deze eenvoudige woorden, ‘Ik ben’, drukken daarom eeuwigheid en onveranderlijkheid van bestaan uit, en dat zijn aspecten die maar al te nodig zijn in een God op wie men kan vertrouwen. Niemand van ons kan rusten in een veranderlijke God. Hij moet gisteren, vandaag en voor altijd dezelfde zijn als we op Hem durven bouwen en vrede of troost willen hebben. Maar Zijn naam ‘Ik ben’ impliceert nog veel meer.

Ik geloof dat deze naam alles omvat waar het menselijke hart naar verlangt en wat het nodig heeft. Deze naam van God lijkt wat mij betreft op een blanco cheque die door een rijke vriend is getekend en aan ons is gegeven om te worden ingevuld met welk bedrag we maar willen. De Bijbel vertelt ons wat het betekent. Elke eigenschap van God, elke openbaring van Zijn karakter, elk bewijs van Zijn eeuwige liefde en Zijn waakzame zorg, het zijn allemaal invullingen van deze machtige naam ‘Ik ben’. “Ik ben”, zegt Hij, “alles wat mijn volk nodig heeft.” Ik ben hun kracht. Ik ben hun wijsheid. Ik ben hun gerechtigheid. Ik ben hun vrede; Ik ben hun redding. Ik ben hun leven. Ik ben hun alles in allen. Deze naam van God is daarom de meest troostende naam die het hart van de mens maar kan bedenken en kan aanroepen, omdat het ons toestaat om er zonder enige beperking alles aan toe te voegen wat we ook maar nodig hebben. Maar als onze harten vol zijn van onze eigen ellendige ‘Ik ben’, wordt het een ander verhaal. Dan hebben we geen oren om Zijn heerlijke, zielsbevredigende ‘Ik ben’ te horen. Hoe vaak zeggen we niet: “Och hemeltjelief, ik ben toch zo’n arm, zwak schepsel”, of “Ik ben zo dwaas”. Ik ben nergens goed voor; Ik ben zo hulpeloos. Lieve lezer, dat klopt niet. We geven deze meelijwekkende ‘Ik ben’ van ons als de reden van de ellende en het ongemak van ons magere godsdienstige leven. We zijn ervan overtuigd dat wij en anderen heel veel medelijden met ons zouden moeten hebben, omdat alles zo vreselijk moeilijk voor ons is.

Onzin. Het is de stem van de leugenaar. Wij hebben toegang tot die blanco cheque van Gods prachtige “Ik ben”, maar die negeren we volkomen. Neem toch de tijd om het Woord van God en de kracht van Zijn naam diep tot je te laten doordringen en leef in vrede en vreugde.

Naar een artikel van Hannah Whitall Smith. Uit: The God of All Comfort

