

Gloeiende spaanders

Maar jullie steken zelf een vuur aan om licht te hebben. Jullie omringen je met gloeiende spaanders. Let op: daarom zullen jullie in je eigen vuur terechtkomen. Jullie zullen door je eigen spaanders in brand worden gezet. Dat gebeurt omdat de Heer dat wil. Jullie zullen sterven van de pijn. -Jesaja 50:11

Wat een ernstige waarschuwing voor hen die in de duisternis wandelen en weigeren het licht van de Heer te ontvangen, maar in plaats daarvan proberen om zelf licht te maken zodat ze hun weg kunnen vinden. Jesaja stelt zulke mensen voor als mensen die zich omringen met gloeiende spaanders maar daardoor in hun eigen vuur terechtkomen. Wat betekent dit?

We kennen het ongetwijfeld allemaal. Die enorme verleiding om, als we in het duister terecht zijn gekomen, zelf een uitweg te zoeken zonder op de Heer te vertrouwen en Hem bij onze strijd te betrekken. Heel menselijk, maar het is niet de manier van God. In plaats van ons door Hem te laten helpen en leiden, vertrouwen we liever op onze eigen kracht en inzicht. We zoeken het licht van onze menselijke natuur en krijgen advies van onze vrienden. We leunen op de conclusies van ons verstand en komen in de verleiding om een uitweg te zoeken die ons op de lange duur helemaal niets brengt.

Jesaja noemt het een vuur dat we zelf hebben aangestoken met de gloeiende spaanders van onze eigen logica maar die volgens de profeet niet meer dan misleidende stormlichten zijn die ons in het gevaar van de klippen brengen.

Als we erop staan om het zo te doen zal God ons het licht van die vonken geven, maar de echte duisternis zal er niet door worden overwonnen.

Geliefden, probeer niet zelf en in je eigen kracht uit een donkere plaats te komen. Vertrouw op God, trek je bij Hem terug en laat God je helpen op Zijn tijd en op Zijn manier. Hoe moeilijk het ook te verkroppen is voor ons menselijk verstand, moeilijkheden zijn bedoeld om ons lessen te leren die we hard nodig hebben. Een voortijdige bevrijding door ons eigen inzicht kan Gods genadewerk in ons leven frustreren. Het overkwam Abraham en Sara die dachten dat ze God een handje moesten helpen om de belofte van zijn nageslacht uit te laten komen. Zo verwekte Abraham bij Hagar een zoon en dat was in veel opzichten het begin van een hele reeks problemen waar de wereld vandaag de dag nog steeds de wrange vruchten van plukt. Vertrouw de hele situatie gewoon aan Hem toe. Wees bereid om in de duisternis te blijven, maar doe het wel in de liefdevolle aanwezigheid van God. Het is altijd beter om samen met God door het donker te wandelen dan in je eentje in het licht.

Uit: The Still, small voice

