

Wat geeft Hij?

*Op de berg van de Heer zal de Heer geven wat nodig is.
Genesis 22:14*

En wat geeft Hij?

* Brood als ik honger heb.

God zorgt zowel voor mijn lichaam als voor mijn ziel en geeft me voeding voor beide. Hij verlangt er niet naar dat ik rijkdom of aanzien vergaar maar als ik Hem vertrouw, zal ik alles krijgen wat ik nodig heb. Genoeg om me te troosten en misschien zelfs luxe. Maar Hij geeft me vooral genoeg om me te bevrijden van onwaardige zorgen en twijfels die proberen mijn leven te ontwrichten. Hij geeft me genoeg om te leven in afhankelijkheid van Hem en het kwaad achter me te laten. Elke huidige behoefte zal Hij zeker bevredigen.

* Hulp wanneer ik hulpeloos ben. Ook daarin zal de Heer voorzien.

Hij helpt me om mijn eigen innerlijke leven in het gareel te houden en geeft me de kracht om te ontsnappen aan de verleiding van deze betoverende wereld. Zelf heb ik daar de kracht niet voor.

Soms is mijn weg ruw,
soms is hij steil,
soms is het er donker,
soms is hij glad.

En dan fluistert de ontmoediging mij toe en zegt: "Dit is te moeilijk voor mij!"

Maar dan merk ik dat God zelf mijn moeilijkheden al heeft opgelost en mijn angsten op de vlucht heeft gejaagd!

* En Hij geeft me verlossing als ik onder de zonde gebukt ga. Het is het beste wat de Heer mij geeft. Hij gaf een lam aan Abraham zodat Izaäk niet geofferd hoefde te worden en toen, op Golgotha, stierf er een beter Lam op goddelijke afspraak en was er verzoening voor mijn ongerechtigheid! In de aanwezigheid van zo'n offer, zou mijn hart moeten overlopen van vreugde. Jezus, het kostbare Lam van God...

* verbreekt elke belemmering

* opent elke deur

* en vergeeft elke schuld!

Uit: In the Silent Hour

