

## Vreugde vandaag

*Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe.  
Johannes 14:18*

Zonde is dat schandaal dat moet worden uitgeroeid uit het grote plan van God. Toen wij Jezus aannamen sprak God over ons: 'Het is volbracht'. De zonde werd ons vergeven en de prijs was betaald. De poort naar het paradijs werd weer geopend. En toch leven we zo vaak in onrust en zorg en laten we ons regelmatig door de zonde ringeloren. Dat zou toch niet zo hoeven te zijn.

"Maar," zo zeg je misschien, "ik kan niet anders. Ik ben nu eenmaal niet zo sterk en terwijl ik graag zou genieten van die vrede die alle verstand te boven gaat, lukt het me gewoon niet om in de overwinning te wandelen. Gelukkig maar dat God me alles vergeeft."

Ja, dat doet God inderdaad, maar tegelijkertijd is het vreemd dat zoveel christenen zo weinig echte vreugde en vrede in hun hart hebben. Het is niet de bedoeling dat we door het leven kruipen met harde, vermoeide gezichten in de hoop dat we eens, aan het einde van onze levensweg het ware geluk mogen proeven. Jezus heeft de Satan en de zonde allang overwonnen. Het was volbracht toen Hij stierf aan het kruis en nu wil Hij ons leren om dagelijks en nu in Zijn vrede te wandelen. God is niet veranderd. Hij wil ons leren om vandaag al niet langer gebukt te gaan onder het juk van twijfel, zorg en angst.

Ik adem nu al de lucht in van de liefdevolle goedheid van de Hemel, en kan voor God wandelen in vrede en genade. Laat het ons gebed zijn dat we niet tevreden zijn met een geloof dat wij eens in de verre toekomst gelukkig zullen zijn. Jezus wil ons vandaag Zijn vreugde en vrede laten ervaren. Hij belooft het in Zijn Woord en alles wat Hij zegt is waar. Wij moeten het alleen ... geloven.

Naar een artikel van Alexander Smellie

