

Wie hou je voor de gek

Maak uzelf niets wijs: God laat niet met Zich spotten. Wat iemand zaait, zal hij ook oogsten.

Galaten 6:7

Het is goed mogelijk om mensen voor de gek te houden. Het is zo moeilijk nog niet om goed over te komen op mensen zonder dat het werkelijk iets betekent. Zo zijn er mensen die graag de vruchten willen plukken van een rechtvaardig gedrag zonder daadwerkelijk iets rechtvaardigs te doen. Het is een euvel dat ons allemaal weleens kan treffen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld opscheppen over hoeveel we geven aan het werk van de Heer, maar zonder daadwerkelijk iets van betekenis te geven. Maar vergis je niet. God kunnen we niet bedotten. Het is niet mogelijk Hem voor de gek te houden. God is alwetend en weet precies wat er in Zijn schepping gebeurt. Hij ziet dus ook wat wij beweren te doen en weet heel goed wat wij eigenlijk bedoelen en in werkelijkheid doen. Als we iemand een rad voor de ogen proberen te draaien, dan weet Hij dat echt wel. God kent onze diepste gedachten en weet of we oprecht zijn of niet.

Als je God voor de gek probeert te houden probeer je het onmogelijke te doen en houd je uiteindelijk alleen jezelf maar voor de gek en misleid je jezelf. Denken we nu echt dat God het niet ziet omdat Hij net even bezig is in de hemelse tuinen of het te druk heeft met onze aangelegenheden? Maar dat is ook wel een beetje de aard van onze natuur en we willen onszelf er nog wel eens van overtuigen dat God onze ijdelheid of trots wel door de vingers zal zien. De Bijbel spoort ons aan om het kwaad in onszelf te overwinnen en dat is echt zo moeilijk niet met Gods hulp. Terwijl we soms op de korte termijn voordeel lijken te kunnen halen uit onze misleiding, zal het ons op de lange termijn helemaal niets van enige waarde brengen. Dit komt door een wet in Gods Koninkrijk die zegt dat je nu eenmaal zult oogsten wat je hebt gezaaid. Zo is het gemaakt en zo zal het gebeuren. Daarom moeten we streven naar oprechtheid en echtheid. Hoewel mensen best onder de indruk kunnen raken van de rookgordijnen die we optrekken om er beter van te worden, zullen we nooit indruk maken op degene die er echt toe doet. Indruk maken op God doe je door heel andere dingen.

Uit: Bible League International

