

Het offer van gebed

Woorden van Jezus

Daarom houd ik ook niet op God voor u te danken... en bid ik altijd voor u.

Efeziërs 1:15-16

Het is een offer om voor anderen te bidden.

Het kost je tijd en moeite, maar het is wel een offer dat Mij behaagt.

Toch voel je je zo onbekwaam in het bidden en je vraagt je af of je het wel goed doet.

Je weet niet hoe je moet beginnen om een beter gebedsleven te krijgen? Maak je dan toch geen zorgen, want Ik weet precies hoe je er in je hart over denkt. Als je denkt dat je de juiste woorden niet kunt vinden, ook dan zeg Ik je dat je je geen zorgen moet maken, want Ik weet wie je diep van binnen bent.

Ik zeg het je keer op keer: Ik weet hoe je er in je hart over denkt. Het is jouw liefde en jouw bezorgdheid over anderen die Mijn hart raken en Mij tot actie aansporen om voor jouw geliefden te zorgen. Ik beantwoord gebeden op manieren die veel verder gaan dan alles wat jij zelf ooit kunt zeggen.

Zet die liefde die je voor anderen voelt om in daden en breng de mensen die het nodig hebben voor Mijn aangezicht. Doe het op jouw manier, precies zoals je bent en maak je geen zorgen of je het wel goed doet. Hou je vast aan Mijn beloften. Ik sta naast je en zal je offers dubbel en dwars belonen.

