

# Een hemels perspectief

Nummer 4

*..hij verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is.  
Hebreeën 11:10*

Stel je voor dat je...  
Ergens aan land gaat en ontdekt dat je in de Hemel bent aangekomen.  
Iemands hand vastpakt en je realiseert dat het de hand van God is.  
Nieuwe lucht inademt en het blijkt dat het hemelse lucht is.  
Je opeens zo krachtig voelt en je realiseert dat het de onsterfelijkheid is.  
De storm opeens voorbij is en alles rustig, kalm en sereen is.  
Wakker wordt en opeens thuis bent.  
*-Robert E.Selle*

De PR manager van een bank in Birmingham besloot eens om een grote bos bloemen te sturen naar een andere bank, die zojuist naar een groter gebouw was verhuisd. Ze belde de plaatselijke bloemist om de bestelling te plaatsen. Helaas ging er daar iets mis. De goede man was net bezig was met het regelen van een bestelling van een groot boeket dat naar een begrafenis moest worden gestuurd en verwisselde per ongeluk de kaartjes die met de bloemen werden meegestuurd. Op het kaartje met de bloemen die naar de bank werden gestuurd stond geschreven: "Met oprechte deelneming. Een leven vervliegt, de herinnering blijft." Maar wat stond er dan op het kaartje dat aan de begrafenisbloemen vastzat? Er stond: "Van harte gefeliciteerd. Veel succes op je nieuwe locatie!"

Voor een Christen is de dood een verbetering. De hemelpoort staat open en wij zien Jezus van aangezicht tot aangezicht. Naar een plaats gaan waar het lijden voorbij is, alles begrepen en genezen wordt en de schoonheid van Gods Geest ons omringt is niet iets om te vrezen, maar iets om halsreikend naar uit te kijken. Wat dat betreft kun je dus letterlijk zeggen: "Veel succes op je nieuwe locatie."

Voor iemand die op Jezus vertrouwt is de dood geen boze politie-inspecteur van het arrestatieteam die je komt ophalen om je voor het gerecht te sleuren, maar een dienaar die je komt ophalen om je bij je liefhebbende Heer te brengen.  
*-Haddon W. Robinson*

Toen de vader van Robert Browning op zijn sterfbed lag was de huisdokter gealarmeerd omdat zijn vader zo blij en opgeruimd was. "Begrijpt die man niet dat hij binnenkort dood is?" vroeg de verbaasde dokter zachtjes. Maar de vader had hem toch gehoord en zei glimlachend tegen de dokter: "Dokter, de dood is mijn vijand niet. Ik ga naar huis. Daar kan ik toch alleen maar blij om zijn?"

Toen ik mijn dochter opzocht was ik blij verrast toen ik een pot zag staan met een paar prachtige orchideeën. Ze vertelde me dat ze die plant bijna drie jaar lang had moeten verzorgen. Ze had de pot eens gekregen van iemand, maar de bloemen waren verdord en de plant leek dood. "Gooi die troep toch weg," hadden haar vriendinnen gezegd. Maar daar dacht ze niet over. Ze wilde proberen of ze die plant toch weer tot volle bloei kon brengen en uiteindelijk, na veel tedere zorg en aandacht, begonnen die bloemen op te groeien en straalden ze als nooit tevoren. Ook wij kunnen stralen als nooit tevoren. Sommige mensen lijken op sterven na dood en alles aan hen is onvruchtbaar en verloren. Maar als het licht ons beroert en we het in ons leven toelaten, worden alle dingen anders en nieuw. God ziet in ons iets wat wij als mensen niet kunnen zien. God ziet wat wij eigenlijk zijn en ook wat wij kunnen worden, ook al zit het nu vaak verborgen.

Paulus vertelt ons in de Bijbel dat we alles nu zien als door een wazige spiegel. We begrijpen veel dingen niet en kunnen niet zien waar het precies om draait. Maar als wij in de Hemel aankomen zullen we alles helder zien, precies zoals het is. Dan zien we Jezus van aangezicht tot aangezicht en wordt alles ons duidelijk. Daar, in die plaats waar de tranen van onze ogen gewist worden en wij de eeuwigheid mogen binnengaan.

( 1 Korinthe 13)

# Een hemels perspectief

Nummer 5

*..hij verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is.  
Hebreeën 11:10*

Een vallei? Ja, daar moet ik doorheen. Het pad dat naar de hemel leidt gaat door deze vallei.

JOHN BUNYAN

Als ik over de eerste Christenen lees dan word ik diep geraakt door hun overtuiging en hemels verlangen. Zij zagen de dood als hun promotie. Voor hen was het hemelse leven zo'n realiteit dat ze zichzelf en hun kinderen zonder angst in de handen van hun liefhebbende God plaatsten op de momenten dat ze door de vallei van het duister liepen. Zelfs oog in oog met hongerige leeuwen en de naar bloed hongerende mensenmassa in de arena, weerklonken hun liederen van eer en dank aan God. Hun tijd was gekomen. Zij kwamen thuis en zouden die avond al met Jezus door de hemelse tuinen lopen.

Waar is ons geloof? De dood komt voor ieder mens, maar voor ons kinderen van God, is het een promotie. Charles Spurgeon zei: "Het is de dag waarop wij onze werkkleren uittrekken en ons kleden in het gewaad van de bruid." Jezus staat klaar aan de overkant van de diepe rivier des doods om ons te ontvangen in Zijn eeuwigheid.

-BEWERKT.

Frederick Lehman schreef in 1914 het lied "No disappointment in Heaven" Hij was predikant en trok van kerk tot kerk en had die dag een afspraak om de morgendienst te verzorgen. Veel geld had hij niet en hij hoopte op een goede opkomst zodat hij wat geld van de collecte zou krijgen waarmee hij zijn maaltijd kon betalen. Maar toen hij bij de kerk aankwam zakte de moed hem in de schoenen. De kerk was potdicht. Er was een misverstand en er was voor hem die dag niets te doen. Wat een teleurstelling. Waar zou hij nu zijn eten vandaan halen? Ontmoedigd pakte hij zijn pen en schreef hij het lied "No disappointment in Heaven."

Teleurstelling komt in de hemel niet binnen  
Daar is geen vermoeidheid, geen lijden, verdriet  
Er zijn daar geen harten die breken  
In mineur weerklinkt er geen lied

De duistere wolken van ons aardse bestaan  
verschijnen daar nooit in 't gezicht  
Daar heerst vreugde, rust en blijdschap,  
Er is daar geen pijn, maar het eeuwige licht.

Op weg, op weg naar die Hemelse stad,  
bereid voor ieder die Hem heeft aanvaard.  
Daar waar wij rond de troon staan te zingen  
Wij, door Zijn liefde gespaard.  
O, ik heb zo'n heimwee, ik verlang zo naar huis  
naar de dag dat wij het aardse verlaten,  
Ik in de ogen van God mag gaan zien,  
En met Hem loop door die gouden straten

God bereidt ons het volmaakte geluk in de hemel. Daar hoort mijn hond dus ook bij. Daarom geloof ik dat ik zelfs die daar weer zal zien. -BILLY GRAHAM

Als het niet geoorloofd is om in de hemel te lachen, ga ik er liever niet naar toe. -LUTHER.